



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief Oktober 2023

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan: www.hervormdkampereiland.nl

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

Maand van de geschiedenis



Oktober is de maand van de geschiedenis. Als geschiedenisfan een heerlijke maand met extra aandacht voor lang vervlogen tijden. Er ligt weer een fijne stapel boeken te wachten om te lezen!

Het blijft boeiend je te verdiepen in periodes en keuzes die mensen vroeger maakten, in de hoop dat we er van leren. Soms denk ik; die hoop is te vergeefs... Maar niet als het om Gods beloften gaat. Tijdens de startzondag lasen we uit Numeri 10: 29 – 36. Mozes wijst daar op Gods beloften, beloften die in het verleden gedaan zijn. Wijzen op Gods (doop)beloften dat is niet te vergeefs. Wat God belooft, dat gaat Hij doen. 'Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen'(Rom. 10: 11). Leven met Gods beloften, dan schrijft je geschiedenis, tot in eeuwigheid. *Bart van 't Ende*

Vierende gemeente`

Zondag 8 oktober

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. G. Labooy, IJsselmuiden

Kindernevendienst: Gerdien

Oppasdienst: Daniëlle en Agnes

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Diaconie

Zondag 15 oktober Heilig Avondmaal

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Klaas de Lange, Lelystad

Kindernevendienst: Hetty

Oppasdienst: Karolien en Danny

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: HOE Deze stichting geeft al jarenlang ondersteuning aan gemeenten in Oost-Europa. De projecten die zij ondersteunen lopen uiteen van diaconale ondersteuning van armen en minderheidsgroepen tot aan evangelisatieprojecten. Altijd wordt de plaatselijke gemeente ondersteund in haar activiteiten. Nu, met de oorlog in de Oekraïne, worden kerken daar extra ondersteund om hen die daar wonen en niet konden vluchten, te helpen.

Van harte aanbevolen!



Zondag 22 oktober

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen

Kindernevendienst: Brenda

Oppasdienst: Leonie en Daan

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Onderhoud

Zondag 29 oktober Doopdienst

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen

Kindernevendienst: Corjanne

Oppasdienst: Carolien en Danny

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Kerk

Pastorale gemeente

Agenda

5 oktober Verdiepend geloven

12 oktober Catechisatie

23 oktober Bijbelkring

26 oktober Catechisatie

Geboren

Op 20 augustus is Hannah Teske geboren. Haar roepnaam is Annemiek. Zij is de dochter van Arjen en Leonie van der Kamp en het zusje van Tom, Stijn en Daan. We feliciteren de ouders van harte met



de geboorte van dit meisje en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

*Neem maar de tijd
Om te groeien
Te stralen*

*Om tijdens het ontdekken
Soms te verdwalen*

*Te beleven, verwonderen
Met jouw blik en hart open*

*En weet dat wij
Altijd
Met jou mee zullen lopen*

Jij hoort bij ons

*Anna
Julie Florien*

14 AUGUSTUS 2023

17.48 U

48 CM

2680 GR

MOOIE DOCHTER VAN

Alexander en Anke Schrijver

Stikkenpolderweg 6 | 8267 AP Kampen

06 40 84 13 76 | 06 13 50 77 11

Bel, kom en bewonder!

We wensen dit blij gezin voorspoed en de zegen van God bij de opvoeding van Anna.

Jubileum

Henk en Karin van Dijk waren op 28 augustus 25 jaar getrouwd. Ze mochten dit vieren met Gertine en Korné en Berjan. We feliciteren hen van harte met dit heugelijke feit en wensen hen Gods zegen toe.



Doopdienst

In de doopdienst op 29 oktober zal de Heilige doop bediend worden aan Jeff Prins, zoon van Harry en Jennemarieke Prins en aan Annemiek van der Kamp, dochter van Arjen en Leonie van der Kamp.

Ambtsdragers verkiezingen

In het komende seizoen loopt de ambtsperiode van de volgende ambtsdragers af: Beatrix Knol, Martijn Knol, Herwin van Keulen, Gijs van Dijk en Jurian van den Berg. In kerkenraadsvergadering op maandag 2 oktober hebben Herwin van Keulen en Jurian van den Berg aangegeven voor nog 2 jaar beschikbaar te zijn in het ambt van ouderling kerkrentmeester. Gijs van Dijk zal voor de komende 4 jaar het ambt van diaken blijven vervullen. Als kerkenraad zijn we hen en bovenal God dankbaar voor de beslissing die zij hebben genomen. Beatrix Knol en Martijn Knol hebben aangegeven beiden na 8 jaar het ambt door te geven. We zijn dankbaar voor de afgelopen jaren voor hun enthousiasme, warme en praktische betrokkenheid in het kerkenwerk. Tijdens de afscheidsdienst (die is nu nog niet bekend) zal het werk terug worden gelegd in de handen van God. Dat betekent dat er twee vacatures zijn, te weten voor pastoraal ouderling en ouderling kerkrentmeester. De belijdende leden van de gemeente worden opgeroepen om namen voor beide vacatures in te dienen bij de scriba. Het indienen van de namen kan op de gebruikelijke wijze door een berichtje naar de scriba te sturen of een briefje in de collecte zak te stoppen. Wilt u daarbij aangegeven wie voor welke functie u geschikt acht en graag ondertekenen. Misschien goed om nog eens te noemen dat alleen de scriba op de hoogte is van de indieners. Het indienen kan tot dinsdag 17 oktober. We bidden om rust op de genomen beslissingen en we bidden om wijsheid bij het indienen van de namen. *De kerkenraad.*

Catechese

Op donderdag 12 oktober starten de catechisaties weer. We komen bij elkaar in de consistorie. 12 – 15 jaar om 18.30 uur 15 – 18 jaar om 19.15 uur 18+ om 20.00 uur. Ik hoop weer nieuwe gezichten en oude bekenden te ontmoeten! *Bart van 't Ende*

Bijbelkring

De Bijbelkring komt weer op 23 oktober bij elkaar om 20.00 uur in de consistorie. We gaan komend seizoen het Bijbelboek Daniël behandelen; leven in seculiere tijden. Boeiende en spannende thema's. Welkom. *Bart van 't Ende*

Verhuizing

Na 22 jaar op Kampereiland te hebben gewoond, gaat broeder Vogel verhuizen. Per 6 oktober verhuist hij naar Houten, opnieuw in de buurt bij één van zijn kinderen. Al die jaren was hij samen met zijn vrouw betrokken op de kerkelijke gemeente en gemeenschap. Zijn warme betrokkenheid en wijsheid zullen we missen. We laten elkaar los onder de zegenende handen van Christus. Maar blijven in Hem met elkaar verbonden. We wensen dhr. Vogel Gods zegen toe en een goed verblijf in Houten. Namens de Hervormde gemeente Kampereiland, *Bart van 't Ende*

Hierbij wil ik u laten weten dat ik 6 oktober hoop te verhuizen naar Houten.

In 2001 zijn mijn vrouw en ik op Kampereiland komen wonen, aan de Welleweg nummer 3, op het erf bij Henrie en Alice. We hebben daar samen gewoond tot aan het overlijden van mijn vrouw in 2014. Al die tijd hebben mijn vrouw en ik met veel plezier gekerkt in de Hervormde Gemeente Kampereiland. Ik denk nog steeds met dankbaarheid terug op de overweldigende belangstelling vanuit uw midden na haar overlijden.

De laatste jaren was ik minder goed ter been en heb ik de kerkdiensten vooral online gevolgd. Omdat het me niet mogelijk is persoonlijk afscheid te nemen van u allen wil ik dat graag op deze manier doen.

Van harte Gods zegen toegewenst!

Met vriendelijke groet,

T.A.Vogel,

Ophaalbrug 7,

3991 LD Houten

Dank

Dierbare broeders en zusters in de Here, ik wil jullie bedanken voor alle gebeden die voor mij en



mijn gezin zijn gedaan. De Heer is een machtig God verhoort gebeden. Mijn tumoren zijn geslonken zonder dat er medisch is ingegrepen. We zijn hier God erg dankbaar voor. Wij blijven bidden voor verder herstel. Nogmaals bedankt voor het noemen van mijn naam in jullie gebed. *Hartelijke groet Stefan van de Weg.*

Oud IJzer

De opbrengst van de oud ijzer-inzameling van vorige week zaterdag was weer geslaagd. 'Kampereiland Helpt!!!' mag het mooie bedrag van 1084,35 euro bijschrijven.

Kosters Aanmelden kan nog steeds

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe kosters. Lijkt het je leuk om 1x in de zes weken de deuren te openen van de kerk en als gastheer/gastvrouw de predikant en de kerkgangers te verwelkomen en zo de dienst te ondersteunen met hand en spandiensten?

Meld je dan aan bij één van de kerkrentmeesters.

Dankdag collecte op 1 november

Ook dit jaar gaat onze dank uit naar de Here God die ons geeft wat wij nodig hebben. Dit doen we op dankdag. Daarom is de collecte voor deze dag weer bestemd voor de voedselbank in Kampen. Er komen in deze tijd ook weer kratten achterin de kerk staan waar producten kunnen worden gedoneerd. Er is behoefte aan luiers, maat 6, Wasmiddel en schoonmaakartikelen. De voedselbank maakt van deze producten pakketten die bestemd zijn voor huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven. Ondanks een fijnmazig systeem van sociale voorzieningen in ons land is duidelijk dat bepaalde groepen een extra ondersteuning hard nodig hebben. Alvast van harte aanbevolen. De diaconie

Ga mee!

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Woorden van gelijke strekking spreekt Mozes tot zijn zwager Chohab (Numeri 10:29). Het volk Israël trekt richting het beloofde land en God wil dat anderen aanhaken. God wil dat wij meegaan met Israël. Hoe we dat doen? Door ons aan te sluiten bij Zijn gemeente. En dat we daarbij anderen uitnodigen;

ga mee! De woorden van Psalm 122 klinken hier in door: 'kom, ga met ons en doe als wij!'. Met deze uitnodiging begon de startdienst op 24 september. Gaat u en jij mee komend seizoen? Zo ja, dan mogen we met elkaar delen in Gods zegen en beloften. Ga mee! *Bart van 't Ende.*



We begonnen de dienst onder de kastanjeboom.



De 10 woorden, uitgesproken op de berg Horeb die de kinderen hebben gemaakt in de zandbak op het schoolplein.



We gaan, begeleid door de kaars, de Bijbel en de collectezak en de kinderen onder de paraplu ("de wolk") van het terras waar de overdenking werd gehouden naar de kerk.



Samenzangavond Grote kerk Elburg

Samen met een aantal mannen uit Elburg en omstreken organiseren wij weer een interkerkelijke samenzangavond. Dit keer t.b.v. de stichting Charité. Uiteraard willen wij voor dit doel graag een kerk vol met mensen hebben.

De zangavond zal plaatsvinden op D.V. 3 november aanstaande in de Grote kerk van Elburg. De aanvang is om 19.30 uur en de kerk is vanaf 19.00 uur geopend.

Wij hopen dat u hieraan wilt bijdragen, en wij bidden dat God deze avond wil zegenen.

Hartelijke groet,
Namens de organisatie,
Bert-Jan Westerink`

Samenzangavond!
Psalmen en liederen
3 November 2023

Grote of St. Nicolaaskerk Elburg
Algehele leiding: Ds. Mudde
Orgel: Aleid Klompmaker
Aanvang: 19.30 uur
(Kerk opent 19.00 uur)

M.m.v. bovenstemgroep Jedúthun Nunspeet

GRATIS ENTREE
Collecte:
Stichting Charité



Verantwoording collectes 2^e kwartaal

2-4-2023	Kerk	€ 80,35
6-4-2023	HOE	€ 52,90
7-4-2023	Ivm Goede Vrijdag geen collecte gehad in Kerk. Wel ontvangen wie Givt. (zelf doel bepalen) Kerk	€ 8,90
9-4-2023	Werelddiaconaat Moldavië	€ 137,20
16-4-2023	Voedselbank	€ 67,40
23-4-2023	Lief en Leed	€ 121,30
30-4-2023	Orgel	€ 63,75
7-5-2023	Onderhoud	€ 80,35
14-5-2023	Kerk	€ 86,15
18-5-2023	MAF	€ 45,10
21-5-2023	Mensenkinderen	€ 42,70
28-5-2023	Pinkstercollecte	€ 76,90
4-6-2023	Orgel	€ 65,30
9-6-2023	Compassion	€ 120,70
9-6-2023	Trouwdienst onkosten (20,- zwitserse frank)	€ 46,80
11-6-2023	Onderhoud	€ 54,20
18-6-2023	Kerk	€ 53,20
25-6-2023	ZOG	€ 50,00
Jan tm juni	Zending	€ 1.311,51
2e kwartaal	Diaconie en Kerk	€ 820,63



Het Bloembed

Salie is het een legendeplant:

Tijdens de vlucht naar Egypte zou deze plant uitgegroeid zijn tot een ware struik om Maria met het Christuskind te verbergen voor de soldaten van Herodes.

Vandaar de grote geneeskrachtige eigenschappen!

Provencaalse legende. Veel salie -soorten groeien in Israël.

De salvia judaïca zou model gestaan hebben voor de joodse kandelaar.



Dit is de salie Judeica, een van de vele saliesoorten



Tot eind 2023 kan GIVT worden gebruikt.

Vanaf heden is ook al de Appostelapp actief.

Het rekeningnummer van de kerk is NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.